

## Orde van Dienst zondag 9 juli 2023

Predikant: ds. Rien Wattel, Hoofddorp

### Vorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst;

*De gemeente gaat staan.*

Aanvangslied: **lied 283, In de veelheid van geluiden, vers 1, 2, 3, 5,**

Stilte, moment van persoonlijke bezinning.

Groet, bemoediging en drempelgebed.

**V: De Heer zij met u**

G: Ook met u zij de Heer.

**V: Onze hulp is in de naam van de Heer**

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

**V: O God, keer U naar ons toe**

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel.

**V: Laat ons Heer uw liefde zien**

G: en geef ons uw heil.

**V: O Heer, hoor ons gebed**

G: en laat ons geroep tot u komen.

**Allen: Amen.**

*De gemeente gaat zitten.*

### Kyrie

Voorganger noemt de actuele nood in de wereld en besluit met:

vanuit deze nood roepen wij tot God. De gemeente zingt:



Glorialied: **Scheppende kracht...** uit de gelijknamige bundel, tekst Jacqueline Roelofs, melodie Lord, for the years

**Die nst van het woord.**

**1** Scheppen-de kracht, uw aar-de is zo prach-tig:  
heu-vels van groen en zee-en blauw en diep,  
vel-den van geel en ber-gen grijs en mach-tig.  
staan.

Dank voor uw kracht, die ons tot le - ven riep.  
die aan uw schepping doel en richting geeft;  
die ons het hart naar anderen doet keren.  
Geef, dat uw kracht voor altijd in ons leeft.

dienst  
daarbij

1. De afbeelding van de hoes van Louis van Dijk
2. de tekst van Psalm 131 uit de Vijftig Psalmen van Huub Oosterhuis en Michel van der Plas

*God ik ben niet hooghartig  
ik kijk niet op anderen neer,  
beeld mij niet in dat ik groot ben  
droom geen geweldige dromen.  
ik heb mijn verlangens getemd  
mijn ziel is tot rust gekomen  
als een kind dat gedronken heeft en  
rust aan de borst van zijn moeder  
een kind dat gedronken heeft  
zo is mijn ziel in mij  
alles verwachten van Hem  
nu en in eeuwigheid*

Zingen als gebed bij de opening van het Woord: **lied 333, Kom Geest van God, 3x gezongen**

Schriftlezing: Psalm 131 uit de NBV met uitstapje naar de Statenvertaling 1637:

1 Een pelgrimslied van David.

HEER, niet trots is mijn hart,  
niet hoogmoedig mijn blik,  
ik zoek niet wat te groot is  
voor mij en te hoog gegrepen.

2 Nee, ik ben stil geworden,  
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind, de borst ontwend, *gespeend (St.Vert)*  
stil op de arm van zijn moeder,  
zo is mijn ziel in mij.

3 Israël, hoop op de HEER,  
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: **Geef mij een mens... – zie bijlage**

## **Verkondiging**

Meditatief orgelspel

Lied, bij wijze van geloofsbelijdenis en als inleiding op de gebeden:

**Lied 568a, Ubi caritas et amor (3x gezongen)**

## **Dienst van het antwoord.**

Inzameling van de gaven vindt na afloop van de viering plaats

Gebeden (dankzegging, voorbeden, stilte en Onze Vader)

Slotlied: **Zangen van zoeken en zien – Oecumenisch Liedboek, Wij geloven (t: Jacqueline Roelofs, mel. LB 103c)**

1. Wij geloven in het leven,

uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem  
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat mensen raakt.

2. Wij geloven in de woorden  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht, ons voorgegaan.

3. Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt.

4. Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  
in het niet te doven licht.

## **WEGZENDING EN ZEGEN**

**Slottekst** van Vaclav Havel en Ricky Koole :

*Hoop is ergens voor werken  
omdat het goed is,  
de zekerheid dat iets zinvol is  
afgezien van het resultaat.*

*Hoop in beweging komen.  
Zingen is actief hopen.  
Hoop krijg je door vrijwilligerswerk te gaan doen,  
bijvoorbeeld meedraaien bij de voedselbank.*

*Hoop is niet hetzelfde als optimisme  
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.  
Wel de zekerheid dat iets zinvol is  
los van de afloop, het resultaat.*

*(Tekstcollage van Vaclav Havel en Ricky Koole (middendeel, uit de Lentedienst-zonder-god))*

Zegen

Orgelspel

**Wegzending en zegen.**  
met gezongen Amen